

Fast i de mörka kulverterna

Det är fredag eftermiddag. Lukas, Kalle och Tina sitter vid Resecentrum. De skulle inte åka någonstans. De sitter bara där och gör... ingenting.

- Kalle, säger Tina.

- Vad är det? frågar Kalle.

- Du får tusen spänn om du går ner i kulverterna på sjukhuset, säger Tina.

- Inte en chans! utbrister Kalle.

Kalle hade blivit paranoid efter ett besök i sjukhuset i sin barndom. En lampa föll ner bakom honom pga ett monteringsfel, men han trodde att det berodde på övernaturliga krafter.

Tina går till Bankomaten på resecentrumet och tar ut en tusenlapp.

- Den här är din om går ner dit, säger Tina till Kalle.

Tina var den svarthåriga och fräcka i klassen men hon höll alltid sina löften.

Kalle kunde inte motstå! Han fick bara en tjuga i veckopeng så detta var riktigt mycket pengar för honom.

-Ja! säger Kalle innan Tina ens hinner lägga ner pengarna i sin plånbok.

- Säkert? Du var ju så himla bestämd förut, säger Tina förvånad.

- Jag gör det! svarar Kalle bestämt.

De går till busshållplatsen och väntar. Bussen kommer efter sju minuter. De går in och sätter sig. Där möter de en pratglad gammal gubbe som heter Ture.

- Hej, vad ska ni göra? frågar Ture.

- Vi ska till kulvertarna på lasaretten, svarar Lukas.

Ture blir nu allvarlig.

- Gör det inte! utbrast Ture.

- Varför inte? svarar Lukas.

- Det finns demoniska krafter, svarar Ture och går av bussen.

- Struntprat! säger Tina upprört.

De kommer fram till sjukhuset.

- Jag har en dålig magkänsla över det här, säger Kalle.

- Larva dig inte! säger Tina.

De går in i sjukhuset. Man får en så obehaglig känsla att man knappt vill vara där.

De kommer fram till hissarna. Lukas trycker neråt-knappen. När hissen kommit går de in. Tina trycker på den nedersta knappen: -2.

Våning: -2 (Kulverter)! säger rösten. Kalle hoppar till.

De går ut. Hissen åker upp till våning 19.

Ljuset är gult och det har inte renoverats har nere på ett bra tag.

- Varsågod, Kalle, säger Tina och ger honom tusenlappen.

- Nu åker vi tillbaka, föreslår Lukas.

Kalle trycker på hissknappen. Den lyser inte ens.

- Jaja, då får vi väl gå till trapporna, säger Tina.

De ligger på andra sidan sjukhuset. Så de behöver gå genom hela kulvertarna.

En paranoid känsla växte sig i Kalles kropp. Men han hade ju inget annat val förutom att stanna.

När de är vid mitten blir det kolsvart.

- Varför just på ett sjukhus? säger Tina.

- Vi borde ha lyssnat på Ture, utbrast Kalle

Plötsligt kommer en stor rivningskula som totalförstör lokalerna. Tina, Kalle och Lukas är instängda i raset.

- Hur stor är sannolikheten? säger Lukas med en hopplös och sorglig ton.

Efter några veckor dör de av svält. Ture fick fått hem veckobladet. Så här står det:

Östberga

Vid renoveringen efter raset i de nedre delarna av Fafaborgslasarettet i Östberga för 3 veckor sedan hittades tre kroppar i före detta kulverterna. Kropparna är identifierade som tre elever på Västbergaskolan.

- Det är fortfarande oklart varför de besökt sjukhuset, säger Polischef Christer Bengtson.

Enligt Fafaborgslasarettets register var den senaste gången någon av dem var där för 4 månader sedan med en förälder.

- Vilka idioter, tänker Ture. Om ni stör min fru så får ni skylla er själva!

Sedan den dagen har inget sett Ture igen.